

Gedecoreerden in het zonnetje

27 april 2019

Zo net na het feliciteren van de gedecoreerden, dwaalden mijn gedachten nog eens af naar een column die ik schreef, inmiddels 4 jaar geleden.....



Naar mijn mening zou er 'Westland-breed' iets moeten worden georganiseerd om alle gedecoreerden blijvend onder de aandacht te houden, al was het maar 'om de samenleving voldoende wakker te houden' om onder andere de waarde van vrijwilligers werk te benadrukken.

Na enig zoeken vond ik de column;

Zonnetje

Het is voorjaar en dat betekent dat de zon vaak en uitbundig schijnt. Kortgeleden is een aantal Westlanders figuurlijk in het zonnetje gezet tijdens de traditionele jaarlijkse lintjesregen. Op de vrijdag voor Koningsdag werden maar liefst 26 Westlanders gedecoreerd vanwege hun bijzondere inzet en verdiensten voor de Westlandse samenleving.

Mooie en positieve momenten in een tijd die bol lijkt te staan van negativisme. Ik mag graag denken in kansen en uitdagingen, veel liever dan in problemen. Bij mij is het glas dan ook altijd halfvol. Positief denken geeft energie en zorgt ervoor dat je elke uitdaging aankan.

Toch heb ik ook bewondering voor mensen waarvoor het glas altijd halfleeg is. Die voor elke oplossing tien problemen weten te bedenken. Dat kost een energie en het kan niet anders dat zo'n houding mensen belemmert in te zien hoe mooi de wereld en het Westland eigenlijk in elkaar steekt.

Soms moet je wel eens op zoek naar een puntje wit, maar mijn ervaring is dat, hoe zwart een vlak ook is, ergens zit een punt dat iets minder zwart is dan de rest. Als je daaraan krabt dan komen er vaak hele mooie dingen uit te voorschijn. Ieder mens is in principe in staat om op zoek te gaan naar de puntjes wit in zijn leven. Sommigen weigeren dat consequent. Die mensen beïnvloeden de dingen om je heen negatief en werken remmend op je creatief vermogen. Je zou je eigenlijk van dat soort mensen moeten kunnen ontdoen, maar helaas is dat niet altijd mogelijk.

Het Oranje Comité in De Lier organiseert jaarlijks een avond waarop alle nog in leven zijnde Lierse gedecoreerde de nieuwe decorandussen kunnen feliciteren. Een geweldige avond, uniek voor het Westland. Een avond ook die veel energie genereert.

Naast de Koninklijke Onderscheidingen wordt in Westland ook vaak de Westland Stek uitgereikt door het college van Burgemeester en Wethouders. Ik heb het idee dat juist deze onderscheiding nog meer in de smaak valt bij de gelukkigen die hem ten deel valt dan de Koninklijke Onderscheiding.

Als je erover nadenkt dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat de Westland Stek waardering vanuit de naaste omgeving tot uitdrukking brengt en hoe dichterbij de zon hoe warmer het wordt, toch? Zo bezien kan het niet anders dan dat de Westland Stek meer uitstraling heeft dan de overigens prachtige onderscheidingen die onze koning jaarlijks toekent.

Misschien een idee om, in navolging van het OC De Lier de dragers van de Westland Stek jaarlijks bij elkaar te roepen. Al was het alleen maar om

positieve energie te genereren en mensen die dat nodig hebben de zon zij weer te laten zien. Dat alles in het belang van Westland, het GemeenteBelang dus.



Wellicht samen met andere partijen gaan wij ervoor.

Pieter Hoogerbrugge,

fractielid GBW | GemeenteBelang Westland

